

הספר: עברית בשניים, עברית לרמה ב', דנה ספקטור ודליה רוט, הוצאת אקדמון.

שמחתי לקבל את הספר "עברית בשניים" כי אני מחפשת כבר זמן רב ספר חדיש, מעודכן ונוח לעבודה לכיתות שלי ברמה הבינונית. משהו שיכלול לא רק את השפה אלא גם את התרבות והרב תרבותיות של השפה העברית וישראל.

הספר "עברית בשניים" מספק את הסחורה, פיזית הוא ספר נוח לקריאה, השימוש בצבע אדמדם כרקע להדגשה, להשבת תשומת הלב, עדיפה בעיני מהשימוש בצבע כחול בספרים אחרים. תוכנית הוא מלא בקטעי קריאה מעניינים, העוסקים בתרבויות השונות הנמצאות בישראל, יש בו ריבוי של תרגילים, ספרים אחרים ברמה הזו ואף ברמות אחרות, לוקים בחסר רב, או חסר בקטעי קריאה או חסר בתרגול רבים חסרים גם קטעי קריאה וגם תרגול.

אני מודעת לעובדה שמי שקורא את דברי מחכה למילה אבל, והנה היא מגיעה: לספר יש הרבה יתרונות, הוא מצויין מבחינת התכנים, הוא מצויין מבחינת התרגול וההסברים, אבל הוא לא מתאים לרמת הביניים שלי, בודאי לא למה שאנחנו קוראים: עברית 3, זו רמת עברית בינונית נמוכה. הוא כן מתאים לסוף עברית 4. כשהתלמידים שלי כבר מכירים את הדקדוק הבסיסי: שלושת הזמנים, מילות יחס רגילות ובהטיה, חמישה מתוך שבעת הבניינים. הם כבר מסוגלים לכתוב מאמרים קצרים על נושאים אבסטרקטים, וזה הזמן המתאים להביא להם את הספר.

אם אני משתמשת בסולם של ACTFL כאבן בוחן לבחירת ספר לתלמידי, ואני עושה את זה בכל שנה מחדש, הספר הזה מתאים לרמה של Intermediate High ומשמעות הדבר לקראת סוף הסמסטר הרביעי.

אני בטוחה שתלמידי בסמסטר הרביעי והחמישי יהנו מהספר מאוד, ירכשו ידע והבנה של הרב תרבותיות בישראל, ולכן אשתמש בו החל מסמסטר הסתו 2018. למי שמלמד באופן יותר מרוכז, יותר שעות, באולפנים הישראליים למיניהם, הייתי אומרת אל תהססו להכניס את הספר הזה לתוכנית הלימודים שלכם. הספר מצויין בעיקר למי שחי את הרב תרבותיות בישראל.